



MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

t.n.v. VEG Oldebroek

Hoofdrek.
NL 39 RABO 0348 4134 59
Girorek.nr.
NL 19 INGB 0000 9865 56

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Spijkerboer
Telefoon: (0525) 62 19 28
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:

Bouwfonds
NL 14 RABO 0348 4486 55

Koster:

koster@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. DOEK

NL 98 RABO 0348 4131 73
t.n.v. Zendingscommissie
NL 94 RABO 0348 4114 99

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN.....	6
UIT DE GEMEENTE	7
IN MEMORIAM (I).....	7
IN MEMORIAM (II).....	8
VOOR DE VOORBEDE (I).....	10
VOOR DE VOORBEDE (II).....	11
VOOR DE VOORBEDE (III)	11
GEBOREN	13
FEEST VAN DE DOOP	13
AAN DE KEUKENTAFEL.....	14
VAN DE KERKENRAAD	15
VERKIEZINGEN	15
LEDENVERGADERING	15
HUISGROEPEN IN DE GEMEENTE	15
UIT DE VEG BLADEN	17
KERKENRAADSVERGADERINGEN.....	17
VAN DE SECRETARIS	18
WELKOM.....	18
AFSCHEID.....	18
ADRESWIJZIGINGEN	18
VAN DE PENNINGMEESTER.....	19
COLLECTEN.....	19
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK	20
ZENDINGSCOMMISSIE.....	20
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE	23
DOEK	25
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL	28
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE	32
VERJAARDAGSFONDS.....	32
WORKSHOPMIDDAG T.B.V. ZENDING	32
JEUGD	33
ZONDAGSSCHOOL.....	33
JEUGDCLUB JOY	34
GESPREKSGROEPEN	35
VROUWENGROEP KADES	35
VROUWENCONTACTGROEP	36
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE	37
OUDERENMIDDAG	37
INFORMATIEBIJeenKOMST VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG.....	37
LOCO-UITZENDING	38
VAN LEDEN EN VRIENDEN	39
WOORDEN VAN DANK	39
OVERIGE MEDEDELINGEN.....	40
SLUITINGSDATUM KOPIJ DECEMBER.....	40
AGENDA	41

HARTIG & GEKRUID

DE DOMINEE EN DE COMPUTER: EEN HAAT-LIEFDE VERHOUDING

Ik weet niet of u het al vernomen heeft, maar ik heb een heuse eigen website: www.kasperkruithof.nl. Wie had ooit gedacht dat ik nog zo ver zou komen! Want ik heb een haat-liefde verhouding met alles wat digitaal is of met computers te maken heeft. Ik neem u mee terug in de tijd, toen geluk – zonder computers – nog heel gewoon was J.

Ik ben opgegroeid in een tijd dat personal computers (pc's), emails, social media, facebook, I-pads, mobiele telefoons, whatsapp nog onbekend waren. Ik deed alles nog met pen en papier, of via de vaste telefoonverbinding, telefoons met een heuse hoorn en draaischijf. Mijn dochter zou zeggen: 'Hoe heb je dat overleefd?', gewend als zij is om met computers, mobiele telefoons, sociale media om te gaan. Zij is ermee opgegroeid. Onze jeugd is van jongs af aan vertrouwd met het digitale verkeer.

Mijn allereerste ervaring met computers was op de middelbare school begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen kreeg ik één uurtje computerkunde per week. Maar wat daar de bedoeling van was, weet ik nog steeds niet. Want een computer heb ik nooit te zien gekregen, en ik moest een soort ponskaarten invullen. Die zouden dan in de computer gaan. Maar ik had meer het gevoel dat ik een kaart voor een lotto of toto aan het invullen was dan iets zinnigs voor de computer.

Mijn tweede ervaring met een computer was op de universiteit. Ik had een kleine cursus gevolgd waar ik leerde om met Word 5.0 teksten op de computer in te voeren en uit te printen. Ik had een scriptie voor mijn opleiding theologie geschreven en wel met pen en papier. Vervolgens ben ik die scriptie op de computer gaan schrijven. Ik heb vele uren werk daarmee gehad. Eindelijk was ik klaar en ik druk op een knop om het op te slaan en uit te printen, maar het enige dat verscheen was een f. De f van foetsie, denk ik, want ik was letterlijk alles kwijt. Vele uren werk verloren gegaan!

Ik zal vast iets verkeerd gedaan hebben, een verkeerde knop ingetoetst, maar ik was alles kwijt. Om één of andere duistere reden was ook niets meer te achterhalen, ook niet toen ik een deskundige erbij had gehaald. Ik was boos en blij tegelijk. Boos omdat ik alles kwijt was, maar blij omdat ik toen het besluit genomen had nooit meer een computer in huis te halen of te gebruiken.

Ik ben naar mijn studentenkamer gefietst en heb toen de hele scriptie overgetypt op een oude typemachine en het zo ingeleverd. Over die typemachine had ik controle, maar over de computer niet.

In mijn eerste gemeente heb ik gewerkt met een typemachine, maar een computer kwam mijn huis niet in. Daar had ik mijn buik van vol. Een vriend van mij werkte bij het Nederlands Dagblad en een collega van hem deed onderzoek naar het gebruik van computers onder predikanten. Hij had ook mij geïnterviewd en ik was de enige (!) predikant die geen computer had. Hij vroeg naar de reden en ik zei: 'De kerk doet al 2000 jaar zonder computer en daar kan deze jongen ook nog wel bij!' Hij vond het een hele mooie reden, maar wist ook dat het niet de eigenlijke reden was.

In mijn volgende gemeente kwam die akelige computer toch telkens weer terug. Ik was ongeveer de enige van de kerkenraad die nog geen computer had, en met het versturen van stukken voor de kerkenraadsvergaderingen was dat toch knap lastig. Dat ging ik steeds meer beseffen. Mijn vrouw wilde graag een computer voor haar werk op school, dus hebben we besloten om maar een oude tweedehands computer aan te schaffen. Die konden we via een gemeentelid tegen een prikkie kopen. Want ik had geen zin om al te veel geld voor zo'n ding neer te tellen.

Dus zo kwam de eerste computer in ons huis. Mijn vrouw blij en ze zat er veel achter. Ik alleen voor de kerkenraadsstukken en dan met hulp en uitleg van vrouwlief, want ik had geen interesse om te leren hoe zo'n ding nu werkte. Dat ik een computer had, kwam een ouderling ter ore en hij schreef doodleuk in het kerkblad dat 'de dominee was bekeerd'. Bekeerd tot het computergebruik, wel te verstaan.

Niet veel later begaf de oude computer het en toen hebben we een nieuwe aangeschaft, op aandringen van mijn vrouw. En gaandeweg ging ik de voordelen van de computer steeds meer inzien, en ging er steeds meer gebruik van maken. Het werd een veredelde typemachine en boekenkast voor mij. Maar echt veel meer deed ik er ook niet mee. Zo namen we de computer mee naar de pastorie in Oldebroek en steeds meer ging ik er gebruik van maken. Ik kreeg er meer handigheid in.

Een paar jaar geleden heb ik een mobiele telefoon aangeschaft met sinds kort whatsapp. Mijn kinderen konden hun ogen niet geloven toen ze dat zagen. Papa gaat digitaal, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En sinds kort heb ik een I-pad, makkelijk voor vergaderingen, want dan hoef je geen stukken meer uit te printen. En sinds een maand heb ik een eigen website, met daarop preken, meditatie en Bijbelstudies door mij geschreven.

Als je mij dit 25 jaar geleden had verteld, dan had ik je vol ongeloof aangehoord. Maar je ziet, tijden veranderen en zelfs dominees gaan mee met hun tijd. Mijn schoonzoon zit in het ICT-wereldje en hij heeft mij geweldig geholpen om 'online' te gaan, zoals dat heet. Ik beseft dat heel veel mensen tegenwoordig via het internet te bereiken zijn, en waarom zou ik daar dan als predikant en volgeling van de Here Jezus, niet deel van uitmaken om zo mensen te bereiken met het evangelie, ook al is dat via mijn bescheiden website?

Ds. Kasper Kruithof



← → Vellig | <https://www.kasperkruithof.nl> ☆

Kasper Kruithof

Predikant

WELKOM / EVEN VOORSTELLEN / PREKEN / BIJBELSTUDIES / MEDITATIES / MEDIA / CONTACT

Welkom

Wees welkom op mijn website. Ik heb deze website samengesteld om jou als lezer kennis te laten maken met het goede nieuws van Jezus Christus. Ik ben christen, d.w.z. een overtuigd volgeling van Jezus, en ik mag als predikant al circa 25 jaar in Zijn dienst staan. Op dit moment ben ik als predikant verbonden aan de Vrije Evangelische Gemeente van Oldebroek. Wil je meer over deze gemeente weten, dan verwijs ik je naar haar website www.vegoldebroek.nl. Onder OVER

DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Woensdag 1 november	09.30 u.			Scholendienst in Goede Herderkerk
<i>2^e collecte: Project IBOTA- waterfilters</i>	19.30 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	Dankdag
Zondag 5 november	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Combo	M.m.v. (mini)vejo
<i>2^e collecte: Diaconie</i>	14.30 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	Avondmaal
Zondag 12 november	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	Bevestigingsdienst
<i>2^e collecte: Eigen zending</i>	19.00 u.	Eigen invulling	Combo	Dienst verzorgd door het combo met zang, muziek en dans
Zondag 19 november	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Combo	
<i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>	19.00 u.	Br. G. van Valen	Combo	Jeugddienst
Zondag 26 november	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	
<i>2e collecte: Onderhoud gebouwen</i>	19.00 u.	Br. J. van der Schoot	Orgel	Maranathadienst

Ouderling van dienst: br. H. Lemans

Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis

VAN DE KERKENRAAD

VERKIEZINGEN

Op zondag 10 september 2017 is na de ochtenddienst een extra ledenvergadering gehouden, waarbij het enige agendapunt verkiezingen van ambtsdragers was. De gekozen broeders waren:

- Vacature ouderling wijk 03: br. Zwerus Fikse
- Vacature ouderling wijk 12: br. Dick van der Voort
- Vacature diaken secretaris kerkenraad: br. Jaap Schoonhoven

We zijn verheugd dat br. van der Voort zijn verkiezing heeft aanvaard. Helaas hebben de brs. Fikse en Schoonhoven bedankt. We wensen allen, en die met hen verbonden zijn, Gods zegen toe.

LEDENVERGADERING

Al enkele jaren is het gewoonte om ook in het najaar een ledenvergadering te organiseren. Dit jaar zal deze vergadering zijn op **maandag 20 november 2017, aanvang 19:30 uur.**

De kerkenraad is nog bezig de definitieve agenda samen te stellen. Enkele agendapunten zullen in ieder geval zijn:

- Verkiezingen
(vacature ouderling wijk 03 en diaken secretaris kerkenraad)
- Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement art. 18
(wijziging procedure verkiezing ambtsdragers)
- Jeugdwerk
- Voorstel "Plan Huisvesting"

Zet deze vergadering alvast in uw agenda: alle leden van harte uitgenodigd!

HUISGROEPEN IN DE GEMEENTE

Tijdens een ledenvergadering heeft de kerkenraad u verteld over het starten van huisgroepen. We kijken welke mensen in de wijk(en) vrijwillig met elkaar één of meerdere huisgroepen willen vormen, zodat zij kunnen gaan starten. In de hoop dat het zo enthousiasmerend werkt, dat meerderen uit de wijk(en)

mee willen gaan doen. Als u dit leest, is alles volop in ontwikkeling. Maar we willen u graag op de hoogte stellen van de gang van zaken.

De opzet van het opstarten van huisgroepen is om het omzien naar elkaar in de gemeente te stimuleren. Daarvoor zijn huisgroepen ideale middelen. In een kleine groep kent men elkaar beter en sneller en kan men ook gerichter naar elkaar omzien, waar nodig. Uiteindelijk zal de betrokkenheid van gemeenteleden met de gemeente hierbij worden vergroot en verantwoordelijkheden voor taken binnen de gemeente mogelijk hierdoor sneller worden opgepakt. Doorgaans kennen huisgroepen vier doelstellingen, te weten 1. ruimte voor ontmoeting, 2. Bijbels en praktisch onderwijs, 3. gerichtheid naar buiten, 4. ruimte voor gebed en zang.

Wij willen in eerste instantie de huisgroepen vrij laten om daar zelf invulling aan te geven. Dat betekent in de praktijk dat de ene huisgroep meer aan ontmoeting zal doen en de ander meer aan Bijbelstudie of ruimte geven aan veel zingen. Ook laten we vrij hoe vaak, waar en wanneer de huisgroepen willen samenkomen. Voor de ene groep zal dat bijvoorbeeld één keer in de veertien dagen zijn, voor de ander één keer per maand.

Een huisgroep bestaat uit ongeveer 15 personen en zal naar ons idee om ca. tien adressen/gezinnen gaan die meedoen. Onze voorkeur gaat uit naar huisgroepen waarbij de bezoekers in de directe omgeving van elkaar wonen. Daarbij is het waarschijnlijk ook leuk dat een mix van leeftijd en verschil in geloofsbeleving binnen de huisgroep ontstaat. De bestaande kringen blijven gewoon bestaan. De huisgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de wijkouderling(en).

De huisgroep in de wijk kan ook mogelijk meer betrokken worden bij de hele wijk zelf om bijvoorbeeld te helpen bij het organiseren van een wijkbijeenkomst of het zingen met een groepje bij zieken in de wijk. Dit kan, maar hoeft niet perse. In eerste instantie zal de wijkouderling in de wijk kijken naar iemand die geschikt is om een huisgroep te starten en te coördineren.

In het Nieuwe Testament wordt de inzet van kleine groepen gestimuleerd. Zo heeft Jezus drie jaar lang geïnvesteerd in een groep van twaalf mannen. De vroegchristelijke gemeenten waren vaak huisgemeenten, die als een soort huisgroep functioneerden. Ook wordt in het Nieuwe Testament gestimuleerd om naar elkaar om te zien. Zo zien we dat in de gemeente van Jeruzalem iedereen naar elkaar omziet in praktische zin (Hand.2:41-47).

Mocht u vragen e.d. over de huisgroepen hebben, of zelf belangstelling hebben om mee te doen, dan kunt u terecht bij uw wijkouderling.

UIT DE VEG BLADEN

Op 7 juni j.l. is overleden de emeritus-predikant ds. J.G. Niewohner op de leeftijd van 89 jaar. Van 1958 tot 1964 was hij predikant van de **VEG Wemeldinge**, daarna Apeldoorn. In 1970 werd hij luchtmacht predikant tot aan zijn pensionering in 1984.

M.i.v. 1 augustus is br. R. Dragstra in dienst getreden van de **VEG Heerde** als Gemeentewerker. Het hoofdaccent van zijn werk zal liggen op het gebied van ondersteuning van de jeugdwerkers en op het terrein van missionaire taken van de Gemeente.

Bij de **VEG Joure** staat de tweede zondagse dienst ter discussie. De KR zal binnenkort een beslissing moeten nemen over het wel of niet doorgaan hiervan. De gemeenteleden ontvangen een formulier om zich hierover uit te spreken, waarna de kerkenraad zich hierover verder kan beraden.

Het jaarthema van de **VEG Gouda** is "Open Huis". Men wil dit vormgeven door de gemeenteleden op te wekken mee te doen aan verschillende activiteiten, zoals bij de Open Monumentendag op te treden als gastheer/vrouw. Open avond voor de gemeente en de buurt. Open kerkdienst met als titel Kerkproeverij.

Hebben we een regering nodig? vraagt ds. Durieux zich af in een column in het maandblad van de **VEG Oost-Flevand**. Vier maanden na de verkiezingen heeft ons land nog steeds geen nieuwe regering, maar alles gaat gewoon door, ook al is ons kabinet demissionair. Hij ziet een verband met de stichting van de Vrije Evangelische Gemeenten in de negentiende eeuw. In die tijd was de koning het hoofd van de kerk. Maar in die tijd waren er ook mensen die niet wilden buigen voor het gezag van de koning of regering als het om kerkelijke aangelegenheden ging. Zij bogen voor een andere Koning. Zo ontstonden "Vrije Gemeenten".

KERKENRAADSVERGADERINGEN

De data van de vergaderingen van de kerkenraad, de ouderlingen en de diaconie vindt u in de activiteitenagenda achter in het maandblad.

VAN DE PENNINGMEESTER

COLLECTEN - SEPTEMBER

3-9-2017	Gemeente	€ 636,91
	Jeugdwerk	€ 664,50
10-9-2017	Gemeente	€ 650,98
	Onderhoud gebouwen	€ 645,98
17-9-2017	Gemeente	€ 707,28
	Jeugdwerk	€ 725,35
24-9-2017	Gemeente	€ 702,90
	Israel: Elah & Netiviyah	€ 910,95

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - SEPTEMBER

Via br. P.Hartkamp	Zending	€ 15,00
Via br. H.J.Spronk	Orgel	€ 250,00
Via br. T.Demming	Orgel	€ 50,00
Via br. P.Hartkamp	Orgel	€ 50,00

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

ZENDINGSCOMMISSIE

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.350	2.429	-921
Februari	3.175	1.631	-1.544
Maart	3.350	2.390	-960
April	3.350	3.402	52
Mei	3.350	3.831	481
Juni	3.350	3.992	642
Juli	3.350	2.472	-878
Augustus	3.350	2.723	-627
September	3.350	1.761	-1.589
Totaal	29.975	24.632	-5.343

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.
- Het tekort moet worden gedekt door de kerstmarkt, deze bracht vorig jaar +/- € 7.000 op.

Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.

► **Project IBOTA-waterfilters**

Zondag 8 oktober is de actie "Waterfilters voor de Missing-stam" in India gestart en een maand lang kunnen gemeenteleden meehelpen om de 128 waterfilters op de goede plek te krijgen door gebed en door geld te doneren. In de grote hal waren inschrijffijsten bij het zendingsbord. Gaaf is het ook dat de jeugd; Vejo, mini-Vejo en zondagsschool mee helpen.

Op het moment dat ik dit schrijf is de actie in volle gang en kan ik de opbrengst nog niet vermelden. Ook zijn de IBOTA-waterfilters op dit moment van schrijven nog niet op de plek vanwege "problemen" onder weg. De ZC gelooft niet dat deze "problemen" een reden is om de actie te stoppen, maar

laten we bidden dat de 128 filters toch bij de mensen komen die ze echt nodig hebben. De actie sluit op 12 november en op dankdag is de collecte voor dit project. Je kunt de zendingscommissie ondersteunen door een gift over te maken naar de zendingscommissie: NL 94 RABO 0348411499 "o.v.v. IBOTA Waterfilter". De definitieve opbrengst en resultaten van de actie hoor je nog.

► **Kairos**

De Kairos-cursus draait op volle toeren en het maximale aantal van 25 mensen uit verschillende kerken doet mee. We hopen dat de cursus voor deze mensen een zegen is. We hopen ook dat we de cursus vaker kunnen organiseren, omdat we denken dat het juist het belang van zending laat zien en hoe je daar allemaal iets persoonlijk in kunt betekenen.

► **Jannine van der Pol**

Jannine van der Pol is in november "zendeling van de maand" en stelt zich hieronder (opnieuw) voor. **Op 27 november houdt ze haar vriendenavond** om meer te vertellen over haar werk bij Agape. Je bent welkom vanaf 19.15 uur en het programma begint om 19.30 in het jeugdhonk.

• **Wie is Jannine en wat motiveert je**

Ik ben 29 jaar, heb relatie met Immanuel en ben gek op dieren. Ik heb 10 jaar in het onderwijs gewerkt en wil mijn talenten nu op mediagebied voor Zijn eer inzetten. Het motiveert mij dan ook om in die wereld juist de andere kant te belichten. Echte liefde, verlossingswerk en dat God een Vader is die niet afstandelijk is maar een relatie met ieder van ons wil.

• **Je gaat werken voor Agapé, wat is Agapé**

Agape is een internationale organisatie die door middel van verschillende manieren het evangelie verspreidt. Ze sluiten aan bij de belevingswereld van de persoon. Zo heb je athletes in action voor sporters, streetlink voor mensen op straat, studentlife voor studenten, design voor vrouwen en ikzoekGod.nl voor mensen die op het internet zitten.

• **Waarom internet? Waarom nederland?**

Eigenlijk heel simpel. Waar was Jezus? Op straat. Waar zijn de mensen tegenwoordig? Op internet. Dus vandaar dat ik ga evangeliseren op het internet. In Nederland laten schokkende cijfers zien dat nog maar 4,2% overtuigend christen is.

• **Met wat voor mensen komen jullie in contact?**

Allerlei mensen! Op dit moment hebben we intensief contact met een moslim en een jonge vrouw die niet meer wil leven. Dit raakt mij heel erg. Cijfers die

wij laatst binnenkregen lieten zien dat 10% van de Nederlanders wel eens denkt aan zelfdoding. Als je dat in je eigen omgeving omrekent, dan komt het ineens wel heel dichtbij. Het wordt tijd dat we onze ogen echt openen voor het leed in Nederland. Op onze website ik-wil-dood.nl en ik-wil-euthanasie.nl (waar we juist hulp willen bieden om te wijzen op een echt leven met Jezus) komen dagelijks zo'n 150 bezoekers. Waarvan minstens 1 persoon daadwerkelijk een mailtje stuurt voor behoefte aan contact.

- **Zijn er veel mogelijkheden om met mensen het evangelie te delen**

Heel veel. Per jaar komen er 200.000 mensen op onze website (4 keer een volle Kuip van Rotterdam). Daarnaast heeft onze facebookpagina 31.700 volgers.

- **Jij moet nu bezig met opbouwen achterban, lukt dat?**

Haha, leuke vraag! Om eerlijk te zijn, ik vind het lastig. Op dit moment zit ik op 23% en ik mag pas echt aan het werk als ik op 100% zit. Per 1 november heb ik geen inkomen meer, dus hulp is nu wel echt nodig. Maar, de momenten dat ik mensen spreek over de financiële vraag zijn voor mij wel heel waardevol, omdat ik mijn werk dan kan uitleggen en vragen om voor me te bidden om wijsheid.

- **Hoe kan de gemeente je helpen?**

De Thuisfrontcommissie wordt aangestuurd door Alda Kroeze, maar we zoeken nog wel mensen die bijvoorbeeld kunnen helpen met praktische ondersteuning. **27 november** hoop ik in het jeugdhonk een vriendenavond te houden en als iemand dan bijvoorbeeld wat lekkers kan maken, is dat wel heel fijn!

Daarnaast hoop ik echt dat mensen de warmte voelen om mij via gebed en financiën te gaan ondersteunen en we zo samen aan Zijn Koninkrijk kunnen bouwen. Giften kunnen via de zendingscommissie: NL 94 RABO 0348411499 "o.v.v. Ik zoek God code 403" of naar IBAN: NL73 INGB 0001021474 St. Agapè, Amersfoort "o.v.v. Ik zoek God code 403". Giften zijn aftrekbaar i.v.m. ANBI status.

Alda Kroeze: aldakroeze86@hotmail.com of 06 - 307 87 919

Meer info: www.janninevanderpol.wordpress.com

Mailadres Jannine: j.vanderpol@ikzoekgod.nl

Facebook: Jannine van der Pol

► Vooraankondiging Kerstzendingmarkt

Zaterdag 2 december 2017: Kerstzendingmarkt. De opbrengst is voor onze zendingswerkers en we hopen weer op een goede verkoop, opbrengst en veel gezelligheid. Zet het vast in de agenda.

► Nieuws van Chana

Chadashot mi Israel

Shalom lieve mensen,

Als jullie dit bericht lezen ben ik alweer thuis in Jeruzalem. Er gebeurt veel, vreugde en verdriet liggen dichtbij elkaar.

De feesten zijn weer achter de rug. Het Loofhuttenfeest was het laatste feest. Wij en ikzelf hebben weer gezellig in de loofhut gezeten. In mijn sjoel, Netivyah, hebben we de feesten ook uitgebreid gevierd. En met de SimchaTora gedanst door onze sjoel met de Thora rollen. Afgelopen woensdag ook weer met onze lieve Holocaust mensen bij wie ik, voor Elah, vrijwilligerswerk doe.

Het was een gigantisch feest met veel afwisselingen, met muziek, familieleden, heel mooi en fijn dat wij dit aan hen zo mogen geven. Deze mensen zijn, ondanks wat ze allemaal meegemaakt hebben zijn zo super positief. Ook zijn er weer veel baby's geboren en gelukkig allemaal goed gezond. Wij zijn een grote familie. We hebben de eerste regen weer gehad, waar we dankbaar voor zijn.

Lieve mensen deze keer een kort stukje.
Groetjes & liefs Chana en poesepoes Phillip

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► Van de commissie

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

Donderdag 9 november - Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken 's middags om **12.50 uur** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525 - 63 17 04.

Dinsdag 14 november – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.

In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

Woensdag 15 november – Deur-aan-deur evangelisatie Wezep.

U bent van harte welkom in het gebouw De Schakel aan de Oranjeboomlaan in Wezep. We beginnen 's morgens om **09.15 uur** en 's middags om **13.30 uur**. Voor meer informatie:

Aart Elbertsen, tel. 0525 - 63 18 64 / 06 - 55 13 26 70.

Zaterdag 25 november - Backpacken in de Achterhoek

's Morgens om **07.30 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond 18.00 uur bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie:

Aart Elbertsen, tel. 0525 - 63 18 64 / 06 - 55 13 26 70.

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

► **GlobalRize zoekt mentoren**

Zendingsorganisatie GlobalRize maakt een snelle groei door. Deze zendingsorganisatie die kantoor houdt aan de Elzenweg 1a in Oldebroek wil het evangelie wereldwijd verspreiden via internet. GlobalRize heeft inmiddels een paar miljoen volgers via haar pagina bijbelpagina Biblword op facebook. Ook in andere talen gaat het voortvarend bijvoorbeeld in het Spaans en het Nederlands. In totaal zijn er nu in 12 talen facebookpagina's actief.

Sinds begin dit jaar zijn er ook aparte websites opgestart met bijbelartikelen en een online bijbelcursus. Vooral deze bijbelcursus zorgt voor een grote uitdaging. Het is namelijk een basis-bijbelcursus met een online-mentor op afstand. Inmiddels zijn er al 34 mentoren actief in het Engels , Nederlands en Spaans.

In de praktijk blijkt de cursus in een grote behoefte te voorzien. Voor christenen ter verdieping van hun geloof maar ook blijken er steeds weer mensen tot geloof te komen door de cursus. Inmiddels melden zich uit alle delen van de wereld cursisten aan. Zelfs zoveel dat soms het aanbod van cursisten te groot wordt. Daarom is GlobalRize dringend op zoek naar nieuwe mentoren die de antwoorden van de studenten willen nakijken en hen begeleiden in hun zoektocht om meer van God te ontdekken.

Heeft u interesse kijk dan even op www.globalrize.nl onder vacancies. Heeft u daarna nog vragen neemt u dan even contact op met Frans de Lange fdl@globalrize.nl of 06 - 53 23 39 91

► **Deurwerk Oldebroek-West**

Op **dinsdagavond 14 november** hopen we weer langs de deuren te gaan in Oldebroek-West. We delen een kleine attentie uit namens de kerken van Oldebroek en willen open staan voor vragen en gesprekken. Van harte uitgenodigd om mee te gaan! Ook als u het nog nooit gedaan hebt: we koppelen mensen met ervaring en degenen die het voor het eerst doen. Dus u kunt vrijblijvend een avond meelopen met iemand met ervaring. We verzamelen om **18.30 uur** in het Open Huis voor opening en gebed. Daarna gaan we in koppels van 2 langs de deuren en komen om 20.30 uur weer terug in het Open Huis voor evaluatie en sluiting. Voor meer informatie of vragen: Aart Elbertsen, Operation Rescue 06 - 55 13 26 70 / Gerdien van Doorn, IECO 0525 - 79 50 23.

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► **Van de commissie**

Eind augustus zijn Dinie Lokhorst en Janny Huiskens naar de verschillende contacten van DOEK in Roemenië geweest. Hun reisverslag leest u verderop in dit blad.

Op 18 oktober vertrokken Jan en Corry Elzerman en Nel en Hendrik Jan Spronk samen met de andere deelnemers voor de reis naar Auschwitz. Aansluitend aan het verblijf daar zijn zij doorgereisd naar Roemenië om de verschillende dorpjes te bezoeken. Daarvan hopen we u in het maandblad van december verslag te kunnen doen.

Dan alvast de aankondiging van de Bijbelpakketten die we rond kerst hopen te kunnen versturen. Op eerste kerstdag zullen er weer Bijbelpakketten worden uitgedeeld. Net als voorgaande jaren vragen we u een pakket mee te nemen en deze te versturen naar het adres wat er op staat. In het maandblad van december komt een uitgebreide beschrijving hoe u een pakketje kunt versturen en wat daarvan de kosten zijn.

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via: Balkbrug (september) € 260,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren.

Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden.

Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

Een impressie van onze reis naar Roemenie – augustus /september '17 (een aantal indrukken)

Na een goede vlucht vanaf Eindhoven arriveerden we in Cluj waar een jongeman uit Chesau ons van de luchthaven afhaalde. Het weekend verbleven we in het dorpje waar Adorjan predikant is en werden we gastvrij ontvangen bij gemeenteleden voor logies en lunch etc. Op zondag werd het avondmaal gevierd. Anders dan hier; per groepje gingen we naar voren en vormden we een rij terwijl het brood en de wijn langskwam. Traditie is heel bepalend in het kleine dorpje wat naast voordelen ook nadelen heeft. In de gesprekken met Adorjan en zijn vrouw Izabela werd ons e.e.a. duidelijk. Adorjan weet zich door de Heer geroepen om de gemeente te dienen, terwijl het voor Izabela erg wennen is. Vanwege haar studie en werk heeft ze een tijdje in Rome en, voordat ze trouwden, in Berlijn gewoond. Ze heeft nu een mooie baan gevonden bij een internationaal bedrijf in Cluj. De afgelopen zomer werd het zelfs +40 graden en in de winter extreem koud -24. Brandhout is daarom ook voor de a.s. winter erg belangrijk!

We reisden per trein vanaf Cluj, nadat we nog even een wandeling naar de begraafplaats boven op de berg maakten en genoten van het heerlijke zomerweer, naar Ulmeni. Opnieuw een avontuur, want het was snel met de zware bagage uitstappen voordat de trein vertrekt. De rest van de week logeerden we naast het kerkje waar Norbert predikant is. Hij was druk met zijn gemeente. Had de week ervoor een Bijbelkamp georganiseerd met een uitje aan het slot. Hij liet ons foto's zien van enthousiaste kinderen. Per geleende fietsen naar Arduzel waar we vele adressen bezochten; met name de ouderen en gehandicapten die van zowel de hulp-middelen uit het depot, als het brood- en houtproject gebruik maken. Een goed weerzien, maar ook moeilijk en frustrerend te zien hoe hun veelal ellendige situatie niet verbeterd. Thuiszorg c.q. bejaardenzorg is in Roemenië nog steeds vanuit de overheid niet geregeld. Diep triest als je deze mensen bezoekt. De pensioenen zijn laag; 200 a 250 euro per maand. Daarvan kan men ook geen plek in een particulier bejaardentehuis in een grote stad betalen.

Een paar voorbeelden:

- Feri heeft, met name in het weekend, de zorg voor z'n beide ouders. Moeder is halfzijdig verlamd en vader is verward en heeft Parkinson.
- Eva Kis heeft tijdelijk onbetaald verlof opgenomen om voor haar ernstig zieke moeder te zorgen.
- Eva Vicsai – 82 jaar – woont in een kleine kamer in verwaarloosde toestand met haar zoon die slecht voor haar zorgt vanwege een drankprobleem. We troffen haar aan in de schuur tussen hout etc. Schichtig en angstig.

En zo zijn er meer. Je vraagt je af wat kunnen wij doen als er vanuit de regering geen professionele hulp voor ouderen en gehandicapten op gang komt. De situatie in de weeshuizen en veelal ook in de ziekenhuizen is verbeterd. Volgens de algemene opinie van diverse mensen die wij spraken is het geld (en mogelijk ook de kennis) er wel, maar komt het op/in verkeerde posten en handen terecht.

De corruptie lijkt een niet uit te roeien kwaad wat vooral de zwakken in de samenleving treft! We hadden gelukkig geld bij ons zodat een aantal van een partij brandhout kan worden voorzien. Ook was het bijzonder om de artsenpost in Ulmeni te bezoeken. Wat een moedige mensen!

Verder ontmoetten we weer vele bekenden en reisden per busje rond 8 uur van Ulmeni naar Cluj waar we per vlucht al eind van de middag in Eindhoven airport landen. Een reis met veel indrukken en nieuwe ervaringen. We zijn onze Heer dankbaar voor Zijn bescherming en bewaring!

Jannie Huisken en Dinie Lokhorst



ISRAËL

GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



Shalom broeders en zusters,

Traditiegetrouw kijken we terug op de Israëlzondag in onze gemeente. We zijn blij met de aandacht en het initiatief. Br. Herman Meijer zijn we dankbaar voor de boodschap op zondagochtend in onze eredienst en zeker ook br Willem van Dijk. Laatstgenoemde verzorgde een leerzame avond op 18 september jl in ons kerkgebouw. Hij vertelde over Joodse families in Elburg ten tijde van de Tweede Oorlog. Na de pauze vertelde br Van Dijk met verve over enkele Joodse spullen die hij in zijn koffer had meegenomen. De opkomst was bemoedigend. Sommige (oudere) bezoekers kenden de genoemde families wat het samenzijn bijzonder maakte.

Br. Van Dijk vertelde dat het geloven bij de Joden altijd uit drie onlosmakelijke met elkaar verbonden onderdelen bestaat: gevoel, kracht en verstand. Dit gaat samen en het ene moet niet de overhand hebben, zo heeft Mozes al gesproken. Hij heeft uitgelegd waarom de man een keppeltje moet dragen als we naar de begraafplaats gaan, over de Mezuzah, de Menora en de Chanoeka. Allemaal begrippen die hij al jarenlang uitlegt omdat hij verbonden is aan de Sjoel in Elburg.

Zondagmiddag waren een dertigtal gemeenteleden present tijdens de rondleiding van broeder Van Dijk. Onze bezoeken aan Elburg zullen nooit meer hetzelfde zijn nu we weten waar we op moeten letten! Aan u die er niet bij was zouden we willen zeggen let eens op de kleine sterren aan de gevels, soms gevelstenen met uitleg. Wie weet is het een idee om zelf eens naar de Sjoel te gaan en te beleven en te horen hoe het de Joden uit Elburg ten tijde van de oorlog vergaan is. Er staan enkele foto's op de website van onze gemeente van de avond en de rondleiding.

Het is deze maand 70 jaar geleden dat vertegenwoordigers van 57 landen in ruime meerderheid stemden voor een resolutie die een aanzet gaf tot de vestiging van een Joodse staat. Onderstaand artikel geeft heel treffend weer hoe ook onder de 'niet-messiasbelijdende-joden' er een deel nog steeds rotsvast gelooft in God en Zijn beloften. Bronvermelding vindt u onderaan het artikel!

Psalm 19

27 april 2017

Hoe een toespraak tot profetie werd voor de grenzen van Israël

Op de avond van Onafhankelijkheidsdag 1967 had rabbi Tzvi Yehuda Kook het moeilijk. Terwijl de hele natie Israël het 19 jarig bestaan van de staat vierde, was rabbi Kook – aanwijsbaar de meest vooraanstaande leider van Israëls nationaal religieuze sector – in een sombere stemming. Hij werd herinnerd aan een van de meest belangrijke dagen in de Joodse geschiedenis: 29 november 1947.

Op deze gedenkwaardige dag in 1947 zaten Joden wereldwijd gekluisterd aan hun radio's om de uitslag te horen – niet van een voetbalwedstrijd of van de stemming over Engelse tegenkandidaten voor het premierschap die op dezelfde dag gehouden werd. Nee, dit was een uitslag die hun levens veel meer zou veranderen dan welk evenement dan ook.

In het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York kwamen vertegenwoordigers van 57 landen bij elkaar voor de Algemene Vergadering om te stemmen over het Verdelingsplan, een resolutie die de vestiging van een Joodse staat – en een Arabische staat – in het Heilige Land aanbeval. Landen die in de loop van de volgende 70 jaar elke gelegenheid zouden aangrijpen tegen Israël te stemmen, konden door Goddelijke besturing niets anders doen dan de vestiging van een Joodse staat sanctioneren...

...Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.' Ezechiël 37:21, 22

“Na 2000 jaar in ballingschap van het ene naar het andere land trekkend, had God uiteindelijk hun het sein gegeven naar huis terug te keren, naar hun oude natiestaat Israël”

Met tweeëndertig landen die voor het plan stemden, 13 stemmen tegen en 11 onthoudingen, kreeg de resolutie de twee derde meerderheid die nodig was om aangenomen te worden. In 2017, nu we de 70ste verjaardag van die historische stemming naderen, bezorgt die uitslag van toen vele Joden nog kippenvel. Na 2000 jaar in ballingschap van het ene naar het andere land trekkend, had God uiteindelijk hun het sein gegeven naar huis terug te keren, naar hun oude natiestaat Israël.

Maar als dit zo'n gewichtige gelegenheid was, waarom raakte rabbi Kook dan zo van streek toen hij herinnerd werd aan de gebeurtenissen van die dag?

19 jaar geleden

Rabbi Tzvi Yehuda Kook groeide op onder de krachtige invloed van zijn vader, rabbi Avraham Yitzhak Kook, de eerste religieuze figuur die de tekenen van verlossing erkende in het verlangen van de seculiere Zionistische beweging om een Joodse staat in Israël te stichten.

Toen de Eerste Wereldoorlog ten einde liep, werd het steeds duidelijker voor rabbi A.Y. Kook dat *'de zangtijd is aangebroken'*, en dat *'het koeren van de tortelduif gehoord wordt in ons land.'* (Hooglied 2:12)

De oorlog leidde tot de Balfour Verklaring, de vestiging van het Mandaatgebied Palestina en een toenemend verlangen van de internationale gemeenschap naar Joodse soevereiniteit in het Heilige Land. Tientallen jaren gingen echter voorbij zonder dat de beloften gedaan door de wereldmachten, werden nagekomen. En aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kreeg het Joodse volk slechts 56% van het Mandaatgebied Palestina aangeboden, waarvan het grootste deel de Negev woestijn was.

Het Joods Agentschap dat in die tijd de feitelijke regering van het Joodse volk in het Mandaatgebied Palestina vormde, was toch ontzettend gelukkig met het aanbod. Twee jaar na het eind van de Holocaust gaf de wereld aan het overblijfsel van het Joodse volk een staat – in tweeën gedeeld, omringd door vijanden en zonder gebied ter uitbreiding – maar toch: een staat.

Nadat zijn vader meer dan 10 jaar geleden overleed, was rabbi Tzvi Kook in 1947 de onofficiële leider van het religieuze Zionisme. Omdat hij opgegroeid was in een gezin waar motieven gebaseerd waren op Joodse wetgeving en Bijbelse profetie en niet op politiek, zag hij het plan om het 'Heerlijke Land' te verdelen als een catastrofe.

In het plan was Judea en Samaria buitengesloten, ook de Gazastrook en een deel van Galilea, en wat het meest belangrijk was, Sion en de dochters van Juda (Groter Jeruzalem) waren van de kaart geveegd. Er zou geen beëven zijn van *'...Elke plaats die uw voetzool betreedt ... zoals Ik tot Mozes gesproken hebt.'* (Jozua 1:3) Het was alsof een levend orgaan uit het land van Israël was weggesneden.

'Mijn land hebben zij verdeeld'

Tegen deze achtergrond stond rabbi Kook op aan het eind van de feestelijke maaltijd op Onafhankelijkheidsdag 15 mei 1967 en hield zijn toespraak: 'Psalm 19 van de Staat Israël'. Door dit te doen, liet hij het Joodse volk – en de hele wereld – weten dat Israël dan wel z'n 19de jaar van onafhankelijkheid mag vieren, maar dat God zoveel méér had beloofd. En het wachten op de vervulling van Gods Woord was bijna ondraaglijk voor hem geworden.

“Negentien jaar geleden, op die bijzondere avond toen het Heilige Land het nieuws ontving van de positieve uitkomst van de heersende naties ten aanzien van de wederoprichting van de Staat Israël en het hele volk de straat op ging om in het openbaar hun vreugde te uiten, kon ik niet naar buiten om te delen in de blijdschap,” zei rabbi Kook. “Ik zat in eenzaamheid te wachten, want HIJ had het op mij gelegd.” (*Vergelijk Klaagliederen 3:28: ‘Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, omdat Hij het hem opgelegd heeft.’*)

“In die eerste uren kon ik niet aanvaarden wat er gebeurd was met deze ontzagwekkende aankondiging, want het Woord van God in de profetie van de ‘kleine profeten’ was inderdaad vervuld: *‘Mijn land hebben zij verdeeld’* (Joel 3:2c). Waar is ons Hebron? – hebben we haar vergeten?! Waar is ons Sichem – hebben we haar vergeten?! Waar is ons Jericho – hebben we haar vergeten?! Waar is ons erfland ten oosten van de Jordaan – hebben we dat vergeten?! Waar is elke klont aarde, elk stukje land dat tot het Land van God behoort?! Hebben we het recht om zelfs maar een millimeter van dit land op te geven? God verhoede het!”

“In deze staat van ontredde die mijn hele lichaam doortrok en me volledig verwondde en in stukken sneed, kon ik me niet verheugen. Zo voelde ik me 19 jaar geleden op die avond, tijdens die uren.” Rabbi She’ar Yashuv Cohen, die de opperrabbin van Haifa zou worden, en verschillende andere collega’s van hem waren heimelijk achter rabbi Kook en de eveneens nationaal religieuze rabbi Yaakov Moshe Charlap aangegaan op de avond van 29 november 1947. Zij wilden weten hoe beiden de verdeling van het land beschouwden.

“We kwamen bij de deur om te luisteren, en we waren geschokt,” herinnerde rabbi Cohen zich. “We hoorden huilende stemmen: rabbi Kook schreeuwde, ‘Waar is ons Hebron? Waar is ons Sichem?’ En rabbi Charlap na hem, ‘Waar is ons Jeruzalem?’ Er was eerst schreeuwen en huilen en daarna stilte. En toen plotseling een uitbarsting van gezang: *‘Beraam een plan – het zal verijdeld worden! Spreek een woord – het zal niet tot stand komen! Want God is met ons.’* (Jesaja 8:10) ... en: *‘Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen.’* (Psalm 118:23)”

De daad (van verdeling) was geschied. Hoewel rabbi Kook niet kon begrijpen waarom God wilde dat het land verdeeld werd, wist hij dat God mysterieuze wegen bewandelt.

<https://christenenvoorisrael.nl/2017/04/psalm-19/>

Het tweede deel van dit artikel vindt u in het maandblad van december 2017.

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

VERJAARDAGSFONDS

Op **woensdag 8 november** is er voor de medewerkers van het verjaardagsfonds weer gelegenheid de zakjes in te leveren. U wordt **tussen 18.45 en 19.30 uur** in een van de zalen in het kerkgebouw verwacht. We willen graag **alle** ontvangsten van de afgelopen periode nog dit jaar aan de penningmeester van de gemeente overmaken en rekenen daarom graag op ieders medewerking.

Wanneer u op de genoemde dag/tijd niet kunt komen, neemt u dan van te voren even contact op met Gé van Norel of Nel Spronk, om te regelen dat u de zakjes op een ander moment kunt inleveren.

Bij voorbaat dank.

Gé van Norel, tel. 0525 - 63 28 13

Nel Spronk, tel. 0525 - 63 28 33

WORKSHOPMIDDAG T.B.V. ZENDING

Zaterdagmiddag 11 november vindt er een workshopmiddag plaats. Er zijn diverse workshops te volgen, o.a. muziek, zang, djembe, drama en dans. Maar ook is er een workshop darten, handletteren en kan er lekker gekookt worden. De eerste workshops beginnen om **14:30 uur**, we willen deze middag rond 18 uur afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. Als er geen workshop is die je leuk lijkt of je kunt s middags niet, dan kun je ook alleen komen eten van al het lekkers dat 's middags bereid is.

Zondag 12 november zal tijdens de avonddienst te zien en te horen zijn wat er tijdens de workshops aangeleerd is. Er wordt een bijdrage voor de workshops en de maaltijd gevraagd, maar alle winst komt ten goede aan onze zendingswerkers. Opgeven voor de workshops en/of het eten kan middels de opgavelijsten in de hal of via de website. Ook is daar meer informatie te vinden, evenals op onze facebookpagina.

JEUGD

ZONDAGSSCHOOL

Hallo allemaal,

De voorbereidingen voor Kerst zijn al in volle gang. Bijna Kerst, bijna 2018, uitzien naar de kerstvakantie? Er is weer genoeg te doen deze maand.

Zaterdag 2 december is de kerstzendingsmarkt. Ook de zondagsschool is weer van de partij met o.a. leuke workshops, grabbelton, lollybak enz. We hopen jou ook te zien! Voor de grabbelton mag je ook zelf cadeautjes aanleveren, je kunt deze inleveren tot zondag 26 november bij de leiding van je groep. Meer informatie over de kerstmarkt vind je elders in dit maandblad.

Tweede Kerstdag 's ochtends is de dienst voor en door kinderen (en natuurlijk ook volwassenen J). Het Krummelhuis en alle groepen van de zondagsschool werken hieraan mee. Het thema is '**Gods Liefde is geboren**'. Van harte welkom!

Zondag 31 december en zondag 7 januari is er voor alle groepen geen zondagsschool. Na de kerstvakantie beginnen we weer op **zondag 14 januari**.

Tot slot een aantal kinderen van groep 7 aan het woord over onze groep.

- Olaf en Thomas: De zondagsschool is leuk, het knutselen is soms saai en het buiten spelen is leuk. Soms vertel je verhalen als je binnenkomt.
- Mart: Het is leuk.
- Boris: Goede dominees
- Aimeé: We hebben een bank wat heel lekker zit.
- Sanne: Dat het gezellig is.
- Justin: Het is leuk, buiten spelen vind ik leuk. Het is ook heel gezellig.
- Gerson: Het is leuk gezellig.

Groetjes,
de leiding

JEUGDCLUB JOY

Is een jeugdclub voor iedereen van 12 – 16 jaar die in het reguliere jeugdwerk niet helemaal kan aarden. Mogelijk zijn de groepen te groot voor je of heb je extra aandacht nodig of kan je je moeilijk concentreren. Dit zijn onze kernwoorden:

Plezier – We maken plezier en maken het gezellig, we richten ons op elkaar en proberen vriendschappen te smeden.

Rust – We willen een plek creëren waar het rustig is. Zodat we ons kunnen concentreren op waar we mee bezig zijn en waar we tot rust kunnen komen.

Aandacht – We hebben aandacht voor wie JIJ bent en wat JIJ nodig hebt. We hebben een kleine groep zodat we alle tijd hebben voor je vragen en je zoektocht naar God.

Structuur – We werken met een vaste structuur zodat je weet waar je aan toe bent.

Respect – We hebben respect voor elkaar, voor wie je bent, wat je doet en voor wat je hebt.

Wanneer – Om de week op woensdagavond in de kosterswoning

Wil je graag nog meer informatie of je opgeven, bel met:

Hendriette Kroes 06 - 21 96 41 11

Elly Hazeleger 06 - 36 59 51 09



GESPREKSGROEPEN

VROUWENGROEP KADES



UITNODIGING
14 november 2017

Thema: Ik moet zoveel maar wat wil ik ?
Spreekster: Tineke van der Schee

“ Ik moet altijd vriendelijk zijn
regelmatig sporten
mijn deadline halen
een goede moeder zijn
er leuk uitzien
en
enaaaah ! ”

Dagelijks worden we **via de media** overspoeld met ideaalplaatjes die ons voorspiegelen hoe we zouden moeten zijn. Je telt pas mee als je: verre reizen maakt, werk en gezin met gemak combineert en daarvan geniet. En daarbij heb je ook tijd voor vriendinnen en fitness en af en toe volg je nog een cursus. En met Kerst bereid je voor jouw familie een 4 gangendiner en ben je het stralende middelpunt in je nieuwe outfit.

In het dagelijks leven is vaak zo anders! In een tijdschrift las ik: “Vrouwen willen alles zo goed doen. Een goede moeder zijn, een goede dochter, vriendin, buurvrouw, echtgenote, collega...” De lat ligt vaak erg hoog. **Ze moeten zoveel van zichzelf!**

Hoe gaan we om met onze eigen verwachtingen en met de druk die van buitenaf naar ons toe komt? Wat reikt de Bijbel ons daarin aan? Ik moet zoveel, maar wat wil ik?

Daar willen we deze avond met elkaar bij stilstaan.

De spreekster van de Kades avond op **14 november is Tineke van der Schee**. Zij woont in Almere en is getrouwd met Gerard. Ze hebben 3 getrouwde zonen en 2 kleinzontjes. Ze houdt sinds 2006 spreekbeurten in het land; de laatste jaren samen met haar vriendin Wilma die over de onderwerpen liederen schrijft en zingt en zichzelf begeleidt met haar gitaar.

Ook op de Kades avond van 14 november zal Wilma een muzikale bijdrage leveren. Vanaf 19.45 is er weer koffie/thee met wat lekkers en is er tijd voor ontmoeting waarna we om 20.00 uur van start gaan.

Naast een trouwe groep 'Kades-komers' is iedereen die gewoon een keertje op een Kades avond wil komen natuurlijk ook van harte welkom. En kom je liever samen met een vriendin, prima kom erbij. We hopen dat ieder zich thuis voelt bij Kades en opgebouwd naar huis gaat.

Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar onderstaand e-mailadres: Kades@vegoldebreek.nl

Stuurgroep Kades: Alofina Demming, Bertha Holstege, Matje Pleijter, Gerda Stijf, Hermien Spronk, Marja Hartkamp.

VROUWENCONTACTGROEP

Dinsdag 21 november is alweer de derde keer dat we bijeenkomen, dan is uitgenodigd Alette Tanghe uit IJsselmuiden met het onderwerp:

“Wie mag ik zijn / leven zonder masker”

Voel je welkom, de koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur.

Namens het bestuur,
Berta Spijkerboer, Gerrie van Olst, Riek van 't Oever,
Betty van Hattem, Grietje van 't Hul

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG

De interkerkelijke ouderenmiddag is deze maand op **D.V. zaterdag 18 november**. Derkje Schreuder zal u welkom heten en deelt met ons een woord ter bemoediging. Samen zingen we enkele liederen o.l.v. pianist Jaap van Boven. We zijn erg blij met de grote opkomst en de diversiteit aan gasten.

Deze middag is onze gast Burgemeester Hoogendoorn. Hij wil graag vertellen hoe hij invulling geeft aan zijn rol als burgemeester van Oldebroek en zal voornamelijk zijn bestuurlijke en burgervaderrol toelichten.

We hopen u weer te ontmoeten, als uw gezondheid het toelaat. Wilt u opgehaald en thuisgebracht worden, bel Elly Bos telefoon 06 - 23 36 37 99. U bent hartelijk welkom **vanaf 13.30 uur** in de Gereformeerde Goede Herderkerk, Oldebroek voor een eerste kopje koffie of thee. De middag duurt tot 16.00 uur.

Graag tot dan,
Gea Wastenecker

INFORMATIEBIJENKOMST VRIJWILLIGE TERMINALE THUISZORG

Op **21 november 2017** kunt u zich geheel vrijblijvend in **kultuurhus de Talter**, Stouwdamsweg 4, Oldebroek laten informeren over vrijwilligerswerk voor de nieuw op te richten vrijwillige terminale thuiszorgorganisatie De Regenboog Oldebroek. In hospice De Regenboog Nunspeet worden mensen uit de gemeenten Oldebroek, Elburg en Nunspeet opgenomen als het ziekenhuis niet meer hoeft en het thuis niet gaat of niet wenselijk is. De levensverwachting is dan minder dan drie maanden. Wanneer iemand graag thuis wil blijven is ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers noodzakelijk. De NPV in Oldebroek gaat incidenteel al in op vragen voor de thuissituatie. De behoefte wordt gevoeld om dit structureel te gaan doen. Vandaar dat er samenwerking gezocht is met hospice De Regenboog. Tijdens de informatiebijeenkomst, die om **19.30 uur** begint, vertellen we u graag meer over dit vrijwilligerswerk. U kunt die avond ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Graag tot ziens.

Voor meer informatie: tel. 0341 - 25 09 62, vragen naar Corrieke Voerman of Joke Overeem.

LOCO - team ZOEKT



PRESENTATOR OF PRESENTATRICE

(alle leeftijden)

Voor:

Programma 'Actief geloven'
(van uit de VEG Oldebroek)

+/- 6 uitzendingen per jaar

Een keer meekijken? 12 nov. eerst volgende uitzending.

Meer informatie? Neem contact op met:

Heleen Grootkarzijn - van 't Hof
06 - 13 25 49 53
heleen_hof@hotmail.com

VAN LEDEN EN VRIENDEN

WOORDEN VAN DANK (I)

Beste broeders en zusters,

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de vele gebeden, kaarten, telefoontjes en bezoeken die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziek zijn. Het heeft ons erg goed gedaan zoveel meelevens. Gelukkig gaat het de goede kant weer op en voel ik mij iedere dag sterker worden en daarvoor danken wij onze Heer en Heiland.

En wat de toekomst brengen moge
Mij geleidt des Heren hand.

Jentje en Henk Doornweerd

WOORDEN VAN DANK (II)

Dankbaarheid.

Hartelijk dank voor de kaartjes, mailtjes en telefoontjes, die we mochten ontvangen tijdens mijn ziek zijn. We werden er dikwijls door bemoedigd, getroost en opgebouwd. Dwars door de storm heen was U ons anker.

We mochten voelen wat het betekent om gemeente te zijn. We wisten ons gedragen door de gebeden. Dank bovenal aan onze Hemelse Vader. Na de periode van operatie en chemokuren mogen we weer moedig vooruitzien.

Hartelijke groeten,
Baukje en Pieter Nieuwhof.

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van december dient u uiterlijk op **maandag 13 november** in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde.

Bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebroek.nl, anders in overleg (tel. 0525 - 62 18 14).

AGENDA

NOVEMBER

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
44	Do 02-11-2017	18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur
45	Ma 06-11-2017		Kerkenraadsvergadering
	Wo 08-11-2017	18.30 18.45	16+ catechese Inleveren verjaardagszakjes tot 19.30 uur
	Do 09-11-2017	12.50	Vertrek vanaf parkeerterrein Lectuurevangelisatie Friesland
	Za 11-11-2017	14.30	Aanvang workshopmiddag
46	Zo 12-11-2017	09.00	Uitzending Loco, tevens 19.00 - 20.00 uur
	Ma 13-11-2017		Sluitingsdatum kopij maandblad december Ouderlingen en diaconievergadering
	Di 14-11-2017	18.30 19.45	Deur aan deur evangelisatie Oldebroek vanaf Open Huis Inloop Vrouwengroep Kades, aanvang 20.00 uur
	Wo 15-11-2017	09.15	Deur aan deur evangelisatie Wezep, ook 13.30 uur
	Za 18-11-2017	07.30 14.00	Wandelgroep vertrekt voor 1 ^e etappe Havezatepad van Oldenzaal naar Enschede Ouderenmiddag in Goede Herderkerk
47	Ma 20-11-2017	19.30	Ledenvergadering
	Di 21-11-2017	19.30	Inloop Vrouwencontact, aanvang 19.45 uur
	Wo 22-11-2017	19.30	Bijbelstudie in Oud Luctor
	Za 25-11-2017	07.45	Backpacken in de Achterhoek
48	Ma 27-11-2017	19.15 20.00	Inloop – aanvang 19.30 uur Vriendenavond Jannine vd Pol Doopgesprek in de kerk Kleine kerkenraad
	Di 28-11-2017	19.30	Bijbelstudie in oud Luctor
	Wo 29-11-2017	18.30	16+ catechese
Bidstond: iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis			